

## EENZAAMHEID

Muziek & tekst: Jan Kisjes

Solo (Saxofoon)

Solo Iedereen is hier,  
waar ik mij fijn bij voel.  
Toch heb ik in mij,  
zo'n raar en leeg gevoel.

Om mij heen mijn vrienden,  
altijd even blij.  
Ik wíl, maar kán niet lachen.  
Wat is er, toch met mij?

**Refrein** Met alles om mij heen,  
waar ik zóveel van hou.  
Word ik zomaar eenzaam,  
écht heel alleen!  
Kan er niets aan doen,  
het komt zo in mij op.  
Wat een rót gevoel!  
Eenzaam zijn.

We spelen samen buiten,  
dan zegt ze: "wat heb jij?"  
Ik zie haar naar mij lachen,  
waarom ben ik niet blij?

Dan is daar weer mijn smoes,  
het zeggen, durf ik niet!  
Ik ga dan maar naar huis  
en schilder mijn verdriet...

**Refrein** Met alles om mij heen,  
waar ik zóveel van hou.  
Word ik zomaar eenzaam,  
écht heel alleen!  
Kan er niets aan doen,  
het komt zo in mij op.  
Wat een rót gevoel!  
Eenzaam zijn.

Ik schilder een prinses,  
mijn eigen spiegelbeeld.  
Boven op de golven,  
dan kan ze mij goed zien!

Zachtjes fluistert zij:  
"geef mij jouw eenzaamheid."  
Ze gooit het in de golven,  
zodat het daar verdwijnt.

Dank je, prinses!  
Mijn eenzaamheid...is weg...