

# JONGENS ZIJN VÉÉL ERGER!

Muziek & tekst: Jan Kisjes

(S)olo Up-down. Up-down. Up-down. Up-down.

Doe je't voor jezelf of voor een ander?  
Zonder spieren hoor je er niet bij.  
Spierpijn ken ik niet, dat is voor een ander.  
Ik let niet op de pijn.

Je hoeft niet zo verwaand te kijken.  
Niemand die het stoer doen van je ziet!  
Waarom zijn de jongens toch zo anders,  
als de spiegel spieren ziet...

(S)(K)oor Mooier dan jezelf, bestaat niet zeker?  
Maar mooier dan een meisje,  
wordt je nooit!

## Refrein

(S)(K) Jongens zijn véél erger nog dan meiden!  
"De mooiste van de sportschool, dat ben ik!"  
Stoer staan ze te showen voor de spiegel.  
Verwaand zijn is beslist,  
Solo geen gezicht!

Koor *(fluiten)*  
Up-down.

Solo Wat ben je sportief,  
Koor Sportief.  
Solo sportief, kijk hem nou eens zweten!  
Je loopt je aan te stellen,  
Koor Stellen.  
Solo stellen, meisjes in de buurt...

Solo Gewicht is wat ze willen,  
Koor Liever zwaarder.  
Solo meer nog dan een ander!  
Zeker als er meiden,  
Koor Meiden.  
Solo trainen bij ze in de buurt...

(S)(K) Mooier dan jezelf, bestaat niet zeker?  
Maar mooier dan een meisje,  
wordt je nooit!

**Refrein** Jongens zijn véél erger nog dan meiden!  
"De mooiste van de sportschool, dat ben ik!"  
Stoer staan ze te showen voor de spiegel.  
Verwaand zijn is beslist:  
Koor Geen gezicht!

Up-down. Up-down. Up-down. Up-down.  
Up-down. Up-down. Up-down. Up-down.

**Refrein**  
(S)(K) Jongens zijn véél erger nog dan meiden!  
"De mooiste van de sportschool, dat ben ik!"  
Stoer staan ze te showen voor de spiegel.  
Verwaand zijn is beslist,  
Koor geen gezicht!

(S)(K) Verwaand zijn is beslist:-

Solo Geen gezicht!

Koor Up-down.