

DE TANDARTS

Muziek & tekst: Jan Kisjes

Solo Ken een plek, waar ik,
liever niet kom. Mmm...
Ik wou dat, ik wou dat
een tandarts niet bestond! Mmm...

Moet erheen, maar ik zie er als
een berg tegenop. Mmm...
Ik wou dat ik kon kiezen, dan at ik
van m'n leven nooit meer drop! Mmm...

Refrein

Solo Ik word nooit,
Koor Nooit, nooit!
Solo een vriend,
Koor Een vriend.
Solo van de tandarts.
Koor wau-auo-wah
Solo Ik wou dat,
Koor Wou dat,
Solo die man,
Koor die man,
Solo niet bestond!
Koor Woe-hoe-hoe - Wau-auo-wah.

Solo (Gitaar)

Solo Wat een lol, een appel
op de muur zegt: "eet gezond!"
Koor Woe-hoe-hoe - Woe-hoe-hoe.
Solo Daar ben ik mooi te laat mee, dat is dom,
'k heb gaatjes in mijn mond!
Koor Woe-hoe-hoe - Woe-hoe-hoe.

Solo "Jij bent zo", zegt ze iets te vriendelijk
tegen mij. Mmm...
Koor Woe-hoe-hoe - Woe-hoe-hoe.
Ik wou dat ik kon vluchten, weg van hier,
was alles maar voorbij! Mm...
Koor Woe-hoe-hoe - Woe-hoe-hoe.

Refrein

Solo Ik word nooit,
 Koor Nooit, nooit!
 Solo een vriend,
 Koor Een vriend.
 Solo van de tandarts.
 Koor wau-auo-wah
 Solo Ik wou dat,
 Koor Wou dat,
 Solo die man,
 Koor die man,
 Solo niet bestond!
 Koor Woe-hoe-hoe - Wau-auo-wah.

Solo Ik word nooit,
 Koor Nooit, nooit!
 Solo een vriend,
 Koor Een vriend.
 Solo van de tandarts.
 Koor wau-auo-wah
 Solo Ik wou dat,
 Koor Wou dat,
 Solo die man,
 Koor die man,
 Solo niet bestond!
 Koor Woe-hoe-hoe - Wau-auo-wah.

(Koor onder gitaarsolo)
 Woe-hoe-hoe - Woe-hoe-hoe.
 Woe-hoe-hoe - Woe-hoe-hoe.

Solo (Gitaar)

Refrein

(S)olo Ik word nooit,
 (K)oor Nooit, nooit!
 Solo een vriend,
 Koor Een vriend.
 Solo van de tandarts.
 (S)(K) wau-auo-wah
 Solo Ik wou dat,
 Koor Wou dat,
 Solo die man,
 Koor die man,
 Solo niet bestond!
 Koor Woe-hoe-hoe - Woe-hoe-hoe - Woe-hoe-hoe.